

## Η αίθουσά μου

Η αίθουσά μου είναι η Β΄ τάξη του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου. Το μέγεθος της Β΄ τάξης είναι μεγάλο. Η τάξη μου βρίσκεται στον πρώτο όροφο ανάμεσα στην Γ΄ τάξη και στη σκάλα.

Το χρώμα της αίθουσας είναι άσπρο με λίγο κίτρινο. Έχουμε οχτώ παράθυρα για να μπαίνει μπόλικο φως του ήλιου και αεράκι. Έξω από τα παράθυρα βλέπω το χώρο στάθμευσης και την αυλή του σχολείου μου. Κάτω από τα παράθυρα έχουμε δύο καλοριφέρ για να ζεσταινόμαστε τις κρύες μέρες του Χειμώνα. Τα θρανία μας είναι τοποθετημένα σε σειρές .

Στην αριστερή γωνιά της τάξης μας είναι η έδρα της δασκάλας μας. Πάνω στην έδρα της δασκάλας μας έχει τετράδια και φυλλάδια για διόρθωμα. Δίπλα από την έδρα έχει ένα μεγάλο πάγκο με τα διορθωμένα φυλλάδια και τετράδια. Πίσω από την έδρα έχει ένα μεγάλο υπολογιστή και κάτω από αυτόν έχει έναν εκτυπωτή.

Απέναντι από τα θρανία είναι δύο μεγάλοι πίνακες. Πάνω από τους πίνακες υπάρχουν τα 24 γράμματα της αλφαβήτα. Κάτω από την αλφαβήτα έχει μια ξύλινη πινακίδα με την Επικαιρότητα μας. Κάτω από την πινακίδα είναι οι υπευθυνότητες μας. Πίσω από τα θρανία μας έχουμε τον χάρτη της Κύπρου και οι κατεχόμενες πόλεις. Δίπλα από τις πόλεις έχουμε τα προϊόντα μας και δίπλα από αυτά υπάρχουν δύο μεγάλες πινακίδες. Στην μια έχουμε τα Ελληνικά και στην άλλη τα Μαθηματικά. Κάτω από τις πινακίδες έχουμε ένα πάγκο με γεωμετρικά σχήματα όπου μέσα έχουμε τα σχέδια μας.

Δίπλα και κάτω από τον





πάγκο και τις πινακίδες έχουμε κρεμάστρες για να κρεμάμε τα σακάκια και τις ζακέτες μας. Πίσω από τον πάγκο έχουμε τα σχέδια μας. Δίπλα από τον πάγκο έχουμε μια βιβλιοθήκη με τα παραμύθια που δανειζόμαστε. Πάνω από την βιβλιοθήκη έχουμε ένα γκρίζο βάζο με ψεύτικα άσπρα και κόκκινα λουλούδια.

Αγαπώ πολύ την τάξη μου γι' αυτό και την φροντίζω.

**Θεοφάνια Γαβριήλ**

**Β' τάξη**