

Ταξίδι στον πλανήτη της Γυμναστικής

Στην εποχή μας οι άνθρωποι έχουν εφεύρει διαστημόπλοια που ταξιδεύουν τρεις φορές με την ταχύτητα του φωτός. Το δικό μου διαστημόπλοιο λέγεται Νικόπλοιο και φέτος το καλοκαίρι, λέω να πάω ταξίδι στον πλανήτη της Γυμναστικής. Για να πας χρειάζεσαι τρεις ημέρες και δύο ώρες. Είναι μια ευχάριστη και ήρεμη διαδρομή.

Τα έθνη που κατοικούν στον πλανήτη της Γυμναστικής είναι τέσσερα. Οι Στιβοπόδαροι τρέχουν πολύ γρήγορα και έχουν χίλιους κοιλιακούς μύες. Επίσης



έχουν πολύ γυμνασμένα πόδια και τρέχουν γρηγορότερα και από ένα τσίταχ. Οι Ρακετοχέρηδες κτυπάνε πολύ δυνατά την μπάλα. Έχουν πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και πολύ γυμνασμένα χέρια. Των Μπασκετοκέφαλων το κεφάλι είναι στρογγυλό και αναπηδά σαν μπάλα του μπάσκετ. Όταν θέλουν να αθληθούν, βγάζουν το κεφάλι τους και παίζουν μπάσκετ. Όταν τελειώσουν, το βάζουν πίσω στη θέση του. Είναι εύστοχοι και βάζουν πολύ καλά τρίποντα. Τέλος, οι Αλματοπόδαροι πηδάνε ψηλά σας καγκουρό, διότι έχουν γυμνασμένα πόδια.

Τα αυτοκίνητά τους είναι σαν διάδρομοι γυμναστηρίου. Δεν έχουν βενζινοκινητήρα και για προχωρήσουν πρέπει ο οδηγός και οι επιβάτες να τρέχουν στον διάδρομο και να γυμνάζονται καθώς είναι μέσα. Επίσης έχουν χώρο για να ξεκουραστείς μετά από ένα έντονο σπριντ, αφού είναι μεγάλα. Ακόμα έχουν μέσα συμπληρώματα πρωτεΐνης για να πίνεις όταν διψάσεις και βιταμίνες για να δυναμώσεις τα χέρια σου.

Οι πιο όμορφοι αλλά και οι πιο δυνατοί είναι οι Ρακετοχέρηδες. Έχουν πολύ γυμνασμένα χέρια, γρήγορα ανακλαστικά και είναι ψηλοί. Μπορούν και χτυπάνε την μπάλα με πολλή δύναμη αφού είναι πολύ γυμνασμένοι.

Οι πιο ευγενικοί και φιλικοί είναι οι Μπασκετοκέφαλοι. Το χρώμα τους είναι πορτοκαλί με μαύρες ρίγες και το κεφάλι τους μοιάζει με μπάλα του μπάσκετ. Βγάζουν ευχαρίστως το κεφάλι τους και σου το προσφέρουν για να παίξεις. Τους αρέσουν οι βολές και τα τρίποντα και δεν σου χαλάνε χατίρι.