

Χρειάζομαι καινούριο ποδήλατο

Για τους περισσότερους και τις περισσότερες από εμάς τα παιδιά, το ποδήλατο και η μπάλα έχουν αντικατασταθεί από τα ασύρματα ηλεκτρολόγια και τα τηλεχειριστήρια. Μπορούμε να διασχίσουμε ολόκληρες ηπείρους, να συμμετάσχουμε σε μυθικές μάχες και να γίνουμε πρωταθλητές σε διάφορα αθλήματα, χωρίς καν να ιδρώσουμε.

Ήταν πριν από μερικές μέρες, όταν ο πατέρας μου άρχισε το καθιερωμένο κήρυγμα για τη σημασία της άσκησης και της διατροφής στη ζωή μας. Το κάνει συχνά αυτό. Προσπαθεί να μας ενθαρρύνει να αποκτήσουμε καλές συνήθειες για την υγεία μας – λέει. Επιστρέφοντας λοιπόν από τα φροντιστήρια και κοιτάζοντας αφηρημένα έξω από το παράθυρο, απαντώντας μηχανικά στην ερώτηση με ποιο άθλημα θα ήθελα να ασχοληθώ φέτος, αποκρίθηκα «Με την ποδηλασία». Αυτό ήταν! Ο μπαμπάς ενθουσιάστηκε. Θα μου έφτιαχνε, λέει, το παλιό σκονισμένο ποδήλατο με το καλάθκι.

Το παλιό σκονισμένο ποδήλατο με το καλάθκι; Παιδί είμαι; «Μέσα στη φορτωμένη καθημερινότητα μου, αυτό έλειπε!» σκέφτηκα.

«Χρειάζομαι καινούριο ποδήλατο!» ξεστόμισα.

Αφού βρισκόμουν σε αδιέξοδο, ας έπαιρνα πρώτα καινούριο ποδήλατο και ίσως ερχόταν και η όρεξη για το άθλημα. Ο μπαμπάς συμφώνησε αμέσως.

Την επόμενη κιόλας μέρα, βρισκόμασταν σ' ένα κατάστημα με δεκάδες ποδήλατα. Γιατί να το αρνηθώ; Ενθουσιάστηκα. Ποδήλατα σε όλα τα χρώματα και όλα τα μεγέθη. Ποδήλατα βουνού, δρόμου, πόλης και ένα σωρό άλλα.

Την προσοχή μου την τράβηξε ένα mountain bike χρώματος ρόζ με άσπρο. Όπως είπε ο πωλητής, ήταν από ειδικό κράμα μετάλλων που το κάνει πολύ ελαφρύ. Επίσης είχε 21 ταχύτητες, τις οποίες μπορείς να



διαλέξεις ανάλογα με την κλίση του εδάφους. Ιδανικό και για το ύψος μου, 24 ιντςών. Μια μαλακή σέλα και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ: Δύο φανάρια – το ένα μπροστά και τ' άλλο πίσω- καθώς κι ένα σύστημα καταγραφής πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής. Αυτό ήταν το ποδήλατο των ονείρων μου. Το αγорάσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μαζί με το ποδήλατο, πήραμε κι ένα κράνος. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Υποσχέθηκα πως θα το χρησιμοποιώ με προσοχή και με ωριμότητα. Ο ελεύθερος χρόνος μου θα αποκτούσε επιτέλους νόημα.

Ελένη Ιωάννου

Τάξη Στ'

